

Walk with Me

In de Bijbel wordt veel gewandeld. Mensen trekken met elkaar op, delen het leven onderweg. Ook Jezus doet dat. Veel van zijn gesprekken vinden plaats terwijl Hij met zijn leerlingen onderweg is. Geloven wordt dan ook wel omschreven als 'wandelen met God': een weg die je gaat, stap voor stap.

Meelopen met iemand is een krachtig beeld. Het betekent dat je er bent, dat je naast de ander gaat staan. Soms luisterend, soms helpend, soms samen zoekend. Maar het is ook een manier waarop mensen iets kunnen ontdekken van wie God is. Juist in het gewone leven, in gesprekken en ontmoetingen, kan geloof zichtbaar worden.



In het thema van deze week zitten verschillende lijnen opgesloten. Allereerst is er de uitnodiging van Jezus zelf: Hij nodigt jou uit om met Hem te wandelen. We mogen met Hem meelopen, stap voor stap. Terwijl wij door het leven gaan, mogen we tegelijk weten dat Hij met ons meeloopt. Hij is dichtbij, betrokken en aanwezig.

Van daaruit worden we ook uitgedaagd om zelf met anderen op te lopen. Om naast mensen te gaan staan, met hen mee te bewegen in hun verhaal. Soms betekent dat luisteren, soms bemoedigen, soms iets delen van je geloof. Oplopen is niet sturen of duwen, maar samen onderweg zijn. En juist daarin kan iets zichtbaar worden van wie Jezus is.

In deze week staan we stil bij wat het betekent om met mensen op te lopen. Wat vraagt dat van ons? En hoe kunnen we, terwijl we met anderen meelopen, zelf ook met Jezus onderweg zijn?

Inhoud

- Dag 1: Op weg met een belofte (Mattheüs 28:16 -20)
- Dag 2: Kom en kijk zelf (Johannes 1:35 -39)
- Dag 3: Een gewaagde keuze (Lukas 15:1-7)
- Dag 4: Wie loopt er met je mee? (Lukas 24:13-51)
- Dag 5: Samen dragen (Markus 2:1-12)
- Dag 6: Onderweg met Jezus (Lucas 9:57-62)

Dag 1

Op weg met een belofte

We starten met een gedeelte waar het evangelie van Mattheüs mee eindigt. Jezus spreekt zijn leerlingen toe op een berg. Hij geeft hen een opdracht: ga en maak alle volken tot mijn leerlingen. Hij vraagt zijn leerling om met mensen op te lopen. Om het evangelie te delen. Maar deze weg hoeven ze niet alleen te gaan. Jezus verbindt aan deze opdracht een belofte: Hij zal met hen zijn, alle dagen. Die woorden gelden niet alleen voor toen, maar ook voor nu. Ook wij worden deze week uitgezonden (de camping op, de mensen tegemoet) met dezelfde opdracht en dezelfde belofte van zijn nabijheid.

Stil worden

Word stil en vraag God om tot jullie te spreken. Dank Hem dat Hij belooft met jullie mee te gaan, vandaag en deze hele week.



Warming-up

Wanneer heb jij iets spannends of nieuws gedaan, maar gaf het je vertrouwen dat iemand met je meeinging?

Lezen Mattheüs 28:16-20

- Lees samen de tekst door
- Neem een paar minuten om het gedeelte ook nog eens individueel te lezen.

Achtergrondinformatie

Deze woorden vormen het slot van het evangelie. De ontmoeting speelt zich af na de opstanding van Jezus. De leerlingen ontmoeten Hem op een berg in Galilea, zoals Hij had opgedragen. Opvallend is dat er aanbidding is, maar ook twijfel. Dat laat zien dat geloof en onzekerheid naast elkaar kunnen bestaan. Juist in die situatie spreekt Jezus hen aan.

Hij begint met de woorden dat alle macht in hemel en op aarde aan Hem gegeven is. Vanuit die autoriteit geeft Hij zijn leerlingen de opdracht om op weg te gaan en mensen tot zijn leerlingen te maken. Dat betekent meer dan alleen iets vertellen: het gaat om dopen en leren leven naar wat Jezus heeft geleerd. Het is een uitnodiging tot een nieuw leven in verbondenheid met Hem.

Tegelijk klinkt er een belofte. Jezus laat zijn leerlingen niet alleen, maar verzekert hen van zijn blijvende aanwezigheid: 'Ik ben met jullie, alle dagen.' Daarmee wordt duidelijk dat deze opdracht niet gedragen wordt door hun kracht, maar door zijn nabijheid. Het is een weg naar buiten, maar nooit een weg alleen.

Om over door te praten

1. Er staat dat sommige leerlingen twijfelden. Wat betekent het voor jou dat twijfel blijkbaar ook aanwezig kan zijn in het volgen van Jezus?
2. Jezus geeft een opdracht én een belofte. Waarom horen die volgens jou bij elkaar? Wat zegt dat over hoe Jezus met zijn leerlingen omgaat?
3. Wat betekent het concreet om 'leerlingen te maken'? Hoe zou dat eruit kunnen zien in kleine, dagelijkse ontmoetingen op de camping?
4. Wat betekent dit voor jullie als Dabarteam deze week? Hoe kunnen jullie leven en werken vanuit de belofte dat Jezus met jullie is? Bedenk samen 3–5 concrete manieren waarop dit zichtbaar kan worden.

Persoonlijke reflectie

Waar zag jij tegenop deze week? Of waar voel je je misschien onzeker over? Breng dat bij Jezus en houd je vast aan zijn belofte: Hij is met je, elke dag. Vraag of je daarop mag vertrouwen in wat je doet.

Zingen of luisteren

- Jars of Clay – If we are the body <https://www.youtube.com/watch?v=Fouqn5Xg5-E>
- Adem Project – Wij zijn Uw kerk <https://music.youtube.com/watch?v=PByZWdCKIzU>

Bidden

Bid dat God jullie helpt om te leven vanuit zijn aanwezigheid. Bid om moed om stappen te zetten en om vertrouwen in zijn belofte. Bid dat mensen op de camping iets mogen merken van Jezus die met jullie meegaat.

Dag 2

Kom en kijk zelf

In Johannes 1 ontmoeten twee leerlingen voor het eerst Jezus. Ze horen indrukwekkende woorden over Hem: Hij is het lam van God. Dat roept iets in hen wakker. Ze worden nieuwsgierig en gaan achter Jezus aan. Wat volgt is geen groot betoog, maar een eenvoudig gesprek. Jezus stelt een vraag, zij stellen een vraag, en dan klinkt de uitnodiging: 'Kom en zie'. Blijkbaar begint geloven niet met alles begrijpen, maar met meegaan en ontdekken. Ook in het Dabarwerk gaat het vaak zo: mensen uitnodigen om iets van Jezus te proeven, te ervaren en te zien.



Stil worden

Word stil en vraag God om tot jullie te spreken. Vraag of Hij jullie wil helpen om opnieuw te ontdekken wie Jezus is en hoe jullie Hem kunnen volgen.

Warming-up

Wanneer ben jij ergens nieuwsgierig naar geworden omdat iemand anders er enthousiast over vertelde?

Lezen: Johannes 1:35-39

- Lees samen de tekst door
- Neem een paar minuten om het gedeelte ook nog eens individueel te lezen.

Achtergrondinformatie

Deze tekst aan het begin van het evangelie van Johannes speelt zich af aan het begin van Jezus' optreden. Johannes de Doper wijst twee van zijn leerlingen op Jezus als 'het lam van God'. Daarmee verwijst hij naar verlossing en offer. De leerlingen worden nieuwsgierig en gaan achter Jezus aan. In die tijd was het gebruikelijk dat leerlingen zich verbonden aan een rabbi. Ze volgden hem letterlijk, luisterden naar zijn onderwijs en probeerden zich zijn leven en woorden eigen te maken. Discipel-zijn betekende dus niet alleen kennis opdoen, maar een levensstijl aannemen door dichtbij je leermeester te zijn.

Opvallend is dat Jezus het gesprek begint met een vraag: 'Wat zoeken jullie?' Hij nodigt hen uit om hun verlangen onder woorden te brengen. De leerlingen reageren met een praktische vraag: 'Waar woont U?' Ze willen weten waar Hij verblijft, om bij Hem te kunnen zijn. Het gesprek blijft eenvoudig en persoonlijk. Jezus antwoordt: 'Kom en zie.' Die uitnodiging laat zien hoe het volgen van Hem begint: niet met alles begrijpen, maar met meegaan en ontdekken wie Hij is, door tijd met Hem door te brengen.

Om over door te praten

1. Stel je voor dat jij één van deze leerlingen bent. Je hoort dat Jezus 'het lam van God' is en besluit Hem te volgen. Hoe zou dat voor jou zijn? Wat zou je denken of voelen?
2. Jezus stelt de vraag: 'Wat zoeken jullie?' Waarom denk je dat Hij die vraag stelt? Wat zegt dit over hoe Jezus met mensen omgaat?
3. De leerlingen vragen: 'Waar woont U?' en Jezus antwoordt: 'Kom en zie'. Wat betekent deze uitnodiging volgens jou? Hoe zie je dit terug in hoe mensen vandaag Jezus leren kennen?
4. Wat betekent dit voor jullie als Dabarteam deze week? Hoe kunnen jullie mensen niet alleen iets vertellen over Jezus, maar hen helpen om zelf iets van Hem te ontdekken? Bedenk samen concrete manieren waarop jullie dit kunnen doen op de camping.

Persoonlijke reflectie

Jezus stelt ook aan jou de vraag: 'Wat zoek je?' Neem even de tijd om daar eerlijk over na te denken. Wat verlang jij van Hem? Wat zou jij graag willen zien? Breng dit in gebed en vraag of Jezus zich deze week aan jou wil laten zien.

Zingen of luisteren

- Opwekking 488 – Heer, ik kom tot U
- Come as you are (Crowder) <https://www.youtube.com/watch?v=r2zhf2mqEMI>

Bidden

Bid dat God jullie helpt om dicht bij Jezus te leven en Hem te volgen. Bid dat jullie als team een uitnodigende houding hebben, zodat campinggasten iets van Jezus kunnen zien en ervaren. Bid dat mensen nieuwsgierig worden en zelf op ontdekking gaan: 'kom en zie'.

Dag 3

Een gewaagde keuze

In Lukas 15 vertelt Jezus een gelijkenis over een herder die één schaap mist. In plaats van zich te richten op de 99 die er nog zijn, gaat hij op zoek naar dat ene verloren schaap. Hij gaat ver, neemt risico en stopt niet totdat hij het gevonden heeft. Dit verhaal laat iets zien van het hart van Jezus: zijn aandacht gaat uit naar mensen die op afstand zijn geraakt. Dat roept ook een vraag op voor ons. Op wie richten wij ons deze week? En zijn wij bereid om moeite te doen om iemand op te zoeken en samen op te lopen?

Stil worden

Word stil en vraag God om tot jullie te spreken. Vraag of Hij jullie wil laten zien wie Hij op het oog heeft deze week.

Warming-up

Wanneer heb jij voor het laatst een mooi gesprek gehad met iemand die heel anders is dan jij?



Lezen: Lukas 15:1-7

- Lees samen de tekst door
- Neem een paar minuten om het gedeelte ook nog eens individueel te lezen.

Achtergrondinformatie

Deze gelijkenis staat niet op zichzelf, maar wordt verteld in een concrete situatie. Aan het begin van Lukas 15 lezen we dat tollenaars en zondaars naar Jezus toe komen om naar Hem te luisteren. Tegelijk mopperen de farizeeën en schriftgeleerden: waarom gaat Hij met deze mensen om en eet Hij zelfs met hen? In die spanning vertelt Jezus dit verhaal. Het is dus niet alleen een mooi beeld, maar ook een reactie op kritiek.

Voor de hoorders van toen was het opvallend wat de herder doet. De herder maakt een gewaagde keuze. Een kudde van honderd schapen was waardevol, maar dat hij de 99 achterlaat om dat ene te zoeken, voelt overdreven. Toch maakt Jezus juist dat punt: in Gods ogen is ieder mens van grote waarde. Niemand is zomaar opgegeven of vergeten. De vreugde wanneer het schaap gevonden wordt, laat zien hoe persoonlijk Gods betrokkenheid is.

De gelijkenis eindigt met vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Daarmee laat Jezus zien dat het niet alleen gaat om zoeken, maar ook om herstel en thuiskomen. Het hart van God is gericht op mensen die ver weg lijken — en Hij nodigt ons uit om daarin mee te bewegen.

Om door te praten

1. Stel je voor dat jij de herder bent. Je ontdekt dat één schaap ontbreekt. Wat zou er door je heen gaan? Zou jij ook op zoek gaan? Waarom wel of niet?
2. Wat zegt deze gelijkenis over het hart van Jezus? Wat leren we hier over hoe Hij naar mensen kijkt?
3. De herder laat de 99 achter om dat ene schaap te zoeken. Wat zegt dat over prioriteiten? Hoe schuurt dat misschien met hoe wij zelf denken of handelen?
4. Wat betekent dit voor jullie als Dabarteam deze week? Wie zijn 'de schapen op afstand' op de camping? Hoe kunnen jullie hen zien, opzoeken en betrekken?

Persoonlijke reflectie

Denk eens na: naar wie ga jij deze week misschien minder vanzelf toe? Is er iemand die je eerder zou overslaan? Vraag God om zijn liefde voor deze persoon en zet vandaag een kleine stap richting hem of haar.

Zingen of luisteren

- Opwekking 620 / OTH 374 – Ik wil jou van harte dienen
- OTH 238 - Zoekt eerst het Koninkrijk van God
- Opwekking 557 / OTH 384 – Laat Uw glorie zien

Verdieping

Luister naar het lied Reckless Love van Cory Asbury (via YouTube). In dit lied wordt Gods liefde beschreven als 'roekeloos'. Over die woordkeuze is veel discussie geweest: past het eigenlijk wel om Gods liefde zo te noemen?

Bespreek met elkaar:

- Wat raakt je in dit lied?
- Wat zou de schrijver bedoelen met 'roekeloos'?
- Wat vind je sterk aan deze manier van verwoorden?
- Wat vind je misschien lastig of minder passend?

Probeer samen te verwoorden hoe Gods liefde volgens jullie het beste beschreven kan worden.

Bidden

Bid dat God jullie zijn hart geeft voor mensen die op afstand zijn. Bid om open ogen om mensen te zien en moed om op hen af te stappen. Bid dat mensen zich gevonden en geliefd mogen weten.

Dag 4

Wie loopt er met je mee?

In Lukas 24 lezen we over twee leerlingen die na de dood van Jezus teleurgesteld en verward op weg zijn naar Emmaüs. Jezus zelf komt naast hen lopen, maar ze herkennen Hem niet. Onderweg luistert Hij, stelt vragen en legt de Schriften uit. Pas later, wanneer Hij het brood breekt, gaan hun ogen open en herkennen ze Hem. Dit verhaal laat zien hoe Jezus met mensen oploopt: Hij sluit aan bij hun verhaal, neemt de tijd en maakt zich stap voor stap bekend. Ook vandaag wil Hij zo met mensen onderweg zijn — en ons daarin meenemen.

Stil worden

Word stil en vraag God om tot jullie te spreken. Vraag of Hij jullie ogen wil openen om Hem te herkennen.

Warming-up

Heb jij weleens achteraf ontdekt dat God ergens bij was, terwijl je dat op het moment zelf nog niet zag?

Lezen: Lukas 24:13–35 (of 13–51 als je het hele gedeelte wilt lezen)

- Lees samen de tekst door
- Neem een paar minuten om het gedeelte ook nog eens individueel te lezen.

Achtergrondinformatie

Lukas 24:13–51 speelt zich af op de dag van Jezus' opstanding. Twee leerlingen zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs, teleurgesteld en in verwarring over wat er gebeurd is. Ze hadden gehoopt dat Jezus Israël zou verlossen, maar zijn dood lijkt daar een einde aan te maken. Onderweg komt Jezus zelf bij hen lopen, maar ze herkennen Hem niet. Eerst legt Hij de teksten uit het Oude Testament uit die over Hem gaan en later, bij het breken van het brood, gaan hun ogen open.

Dit gedeelte laat zien hoe Jezus met mensen oploopt in hun vragen en teleurstelling. Hij sluit aan bij hun verhaal, neemt de tijd en opent stap voor stap hun ogen. Het herkennen van Jezus gebeurt niet direct, maar groeit onderweg. Daarna verschijnt Hij ook aan de andere leerlingen en opent Hij hun verstand voor de Schriften. Het geheel eindigt met een zegen en de belofte van kracht van boven. Zo wordt duidelijk: de opgestane Jezus is aanwezig, gaat met mensen mee en zendt hen vervolgens weer uit.

Om over door te praten

1. Wat valt je op in dit verhaal? Welke momenten of woorden springen eruit?
2. De leerlingen zijn verdrietig en in de war. Jezus sluit bij hen aan en stelt vragen. Wat zegt dit over hoe Jezus met mensen omgaat?
3. Waarom denk je dat de leerlingen Jezus eerst niet herkennen? En wat maakt dat hun ogen uiteindelijk opengaan?
4. Jezus legt de Schriften uit en breekt het brood. Welke rol spelen deze momenten in het herkennen van Hem? Hoe zou dat vandaag kunnen werken?
5. Wat betekent dit voor jullie als Dabarteam deze week? Hoe kunnen jullie, net als Jezus, met mensen oplopen? Hoe kan je luisteren, vragen stellen en ruimte geven voor ontdekking?

Persoonlijke reflectie

Waar zit jij misschien in een stuk van je leven waarin je Jezus niet goed herkent? Vraag of Hij naast je wil komen lopen en zich aan jou wil laten zien. Let vandaag bewust op momenten waarop Hij aanwezig kan zijn.

Zingen of luisteren

- Opwekking 733 – Open the eyes of my heart
- Sela – Blijf in mij, Heer

Bidden

Bid dat God jullie helpt om mensen te zien zoals Jezus dat doet. Bid dat jullie geduldig en aandachtig met anderen oplopen. Bid dat mensen deze week iets van Jezus mogen herkennen.

Dag 5

Onderweg met toewijding

In Lukas 9 ontmoeten we mensen die Jezus willen volgen. Het lijkt een mooie stap, maar Jezus reageert verrassend eerlijk. Hij maakt duidelijk dat het volgen van Hem geen comfortabele of zekere weg is. Er is geen vast thuis, geen garanties en geen ruimte om steeds achterom te kijken. Navolging is een weg, waarin vertrouwen en overgave centraal staan. Ook in het Dabarwerk zijn we onderweg met Jezus. We weten niet precies hoe de week zal verlopen, maar we worden uitgenodigd om Hem te volgen in het moment, in vertrouwen.

Stil worden

Word stil en vraag God om tot jullie te spreken.
Leg deze dag en jullie weg in zijn handen.

Warming-up

Wanneer vond jij het lastig om ergens 'ja' tegen te zeggen omdat je niet wist wat het zou gaan kosten of opleveren? Of wanneer heb je 'ja' gezegd terwijl je achteraf dacht dat je het beter niet had kunnen doen?



Lezen: Lukas 9:57-62

- Lees samen de tekst door
- Neem een paar minuten om het gedeelte ook nog eens individueel te lezen.

Achtergrondinformatie

Lukas 9:57–62 speelt zich af terwijl Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Onderweg komen verschillende mensen naar Hem toe met de wens om Hem te volgen. Wat opvalt, is dat Jezus niet direct enthousiast reageert, maar juist de scherpte van navolging benoemt. Hij spreekt over het ontbreken van zekerheid, het loslaten van verplichtingen en het niet omkijken naar wat achter ligt.

In de tijd van Jezus betekende het volgen van een rabbi dat je je leven op hem afstemde. Jezus gaat daarin nog een stap verder: navolging vraagt volledige toewijding en kan niet half. De voorbeelden die Hij noemt raken aan dingen die voor mensen belangrijk zijn: veiligheid, familie en het verleden. Daarmee maakt Hij duidelijk dat het volgen van Hem een keuze is die alles raakt. Dit gedeelte laat zien dat onderweg zijn met Jezus niet vrijblijvend is, maar vraagt om vertrouwen, overgave en gerichtheid op de weg die voor je ligt.

Om over door te praten

1. Stel je voor dat jij één van deze mensen bent die Jezus wil volgen. Hoe zou jij reageren op zijn woorden? Wat zou je lastig vinden?
2. Wat maakt Jezus hier duidelijk over wat het betekent om Hem te volgen? Welke houding vraagt Hij?
3. In dit gedeelte gaat het over loslaten van zekerheden en niet steeds achterom kijken. Wat zou dat voor jullie kunnen betekenen deze week op de camping?
4. Wat betekent dit voor jullie als Dabarteam? Hoe kunnen jullie deze week bewust kiezen om Jezus te volgen, ook als dat ongemakkelijk is of iets kost?

Persoonlijke reflectie

Is er iets wat jou tegenhoudt om Jezus echt te volgen deze week? Iets wat je moeilijk loslaat of waar je zekerheid in zoekt? Breng dit bij God en vraag om vertrouwen om stappen te zetten, ook zonder alles te overzien.

Zingen of luisteren

- Opwekking 798 – Houd vol
- Sela – Leer mij Uw weg

Verdieping

Dietrich Bonhoeffer was een Duitse theoloog en predikant tijdens de tijd van het naziregime. Hij verzette zich tegen Hitler en koos er bewust voor om Jezus te blijven volgen, ook toen dat gevaarlijk werd. Uiteindelijk werd hij gevangengezet en vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog geëxecuteerd. Juist daardoor zijn deze woorden over navolging niet alleen theorie, maar diep verbonden met zijn eigen leven. In zijn boek 'Navolging' schrijft hij over het verschil tussen 'goedkope genade' en 'dure genade'. Goedkope genade vraagt niets van je, terwijl dure genade je hele leven raakt en iets kost. Hoe helpt dit onderscheid jou om de woorden van Jezus in Lukas 9:57–62 beter te begrijpen? En waar merk jij in je eigen leven het verschil tussen deze twee?



Bidden

Bid dat God jullie helpt om Hem te volgen, ook als de weg niet duidelijk is. Bid om vertrouwen, overgave en moed. Bid dat jullie als team zichtbaar maken wat het betekent om onderweg te zijn met Jezus.

Dag 6

Samen dragen en gedragen worden

In Markus 2 lezen we over een verlamde man die niet zelf bij Jezus kan komen. Hij is afhankelijk van anderen. Vier vrienden nemen hem mee, dwars door de drukte heen. Zelfs als ze niet bij Jezus kunnen komen, geven ze niet op: ze maken een opening in het dak en laten hem naar beneden zakken. Jezus ziet hun geloof — niet alleen dat van de man, maar juist ook van zijn vrienden. Dit verhaal laat zien dat samen oplopen soms betekent dat je iemand draagt. Dat je moeite doet, samenwerkt en obstakels overwint om iemand dichterbij Jezus te brengen.

Stil worden

Word stil en vraag God om tot jullie te spreken.

Warming-up

Wanneer heb jij iemand geholpen die het zelf even niet redde? Of wanneer heeft iemand jou geholpen?

Lezen: Markus 2:1-12

- Lees samen de tekst door
- Neem een paar minuten om het gedeelte ook nog eens individueel te lezen.

Achtergrondinformatie

Markus 2:1–12 speelt zich af in Kapernaüm, waar Jezus in een huis onderwijs geeft en veel mensen samenkomen. De ruimte is zo vol dat er geen doorkomen aan is. Vier mannen brengen een verlamde vriend naar Jezus, maar kunnen niet naar binnen. In plaats van op te geven, klimmen ze op het dak, maken een opening en laten hem naar beneden zakken. Hun vastberadenheid laat zien hoe belangrijk het voor hen is dat hun vriend Jezus ontmoet.

Opvallend is dat Jezus eerst niet de lichamelijke genezing aanspreekt, maar zegt: 'Uw zonden zijn u vergeven.' Daarmee raakt Hij aan iets diepers: herstel in de relatie met God. Voor de omstanders, vooral de schriftgeleerden, is dit schokkend want alleen God kan zonden vergeven. Jezus maakt vervolgens zichtbaar dat Hij die autoriteit heeft, door de man ook lichamelijk te genezen.

Dit verhaal laat zien hoe geloof zichtbaar kan worden in concrete daden. Niet alleen het geloof van de verlamde man, maar juist ook dat van zijn vrienden speelt een rol. Samen brengen ze hem bij Jezus. Zo wordt duidelijk dat geloof niet alleen iets persoonlijks is, maar ook iets dat je met elkaar draagt en in praktijk brengt.

Om over door te praten

1. Stel je voor dat jij één van de vrienden bent. Wat zou je denken of voelen als je met die verlamde man naar Jezus gaat?
2. De vrienden geven niet op als ze Jezus niet kunnen bereiken. Wat zegt dat over hun geloof en hun houding?
3. Er staat dat Jezus hun geloof zag. Wat betekent het dat het geloof van deze vrienden zo'n belangrijke rol speelt?
4. Wat betekent dit voor jullie als Dabarteam deze week? Op welke manieren kunnen jullie samen iemand 'dragen' of helpen om dichterbij Jezus te komen?

Persoonlijke reflectie

Is er iemand deze week die jouw aandacht nodig heeft? Iemand die je misschien kunt helpen, bemoedigen of meenemen? Vraag God om te laten zien wie dat is en hoe jij een stap kunt zetten.

Zingen of luisteren

- Opwekking 705 – Samen in de naam van Jezus
- Sela – Samen
- Je draagt het niet alleen – Matthijn Buwalda www.youtube.com/watch?v=6RLXE1zi4oA

Verdieping

In dit schilderij van Egbert Modderman (1989) krijgt het verhaal uit Markus 2 een heel persoonlijke lading. De verlamde man wordt niet gedragen door anonieme figuren, maar door herkenbare gezichten. Het zijn de vrienden van de schilder zelf. Daarmee wordt zichtbaar dat dit verhaal niet alleen iets is van toen, maar ook van nu. Het zijn gewone mensen, zoals wij, die iemand dragen en bij Jezus brengen. Tegelijk zie je de inspanning en de zorg in hun houding: dragen kost kracht, aandacht en toewijding. Het schilderij nodigt je uit om jezelf in het beeld te plaatsen. Wie draag jij? En wie dragen jou? Samen oplopen krijgt hier letterlijk vorm: samen onderweg, soms dragend, soms gedragen.

Als jij jezelf in dit schilderij zou plaatsen: ben jij op dit moment vooral degene die draagt, of degene die gedragen wordt? Wat zegt dat over jouw rol deze week in het team?



Bidden

Bid dat God jullie helpt om oog te hebben voor mensen die hulp nodig hebben. Bid om geloof, volharding en samenwerking als team. Bid dat jullie samen mensen dichterbij Jezus mogen brengen.